

AVR'90 Nieuws

2^e editie John Kerstens dauwloop

Afgelopen zondag werd voor de tweede maal de John Kerstens dauwloop georganiseerd. Een enthousiaste groep lopers/wandelaars verscheen al om half 7 op de atletiekbaan.

Om de naam "dauwloop" eer aan te doen besloot de organisatie de start een half uur te vervroegen. Het was nog donker toen Mariëtte, de vrouw van John, het startsignaal voor de verschillende groepen gaf. Ter nagedachtenis aan John liepen de lopers eerst een rondje op de atletiekbaan, waarna zij zich splitsten in 2 groepen. De snelste groep liep een rondje van 12 km en de andere groep liep een groot deel van het door John uitgezette parcours van de 10 van AVR. Daarnaast ging een groeiende groep wandelaars van start. Iedereen kon dus doen waar hij/zij zin in had en op deze manier genieten van de dauwloop. De omstandigheden waren dan ook perfect; 15 graden is een lekkere temperatuur voor de vroege ochtend. Astrid de Bont en Annelies en Jan Verpaalen hadden zaterdag inkopen gedaan voor een heerlijk ontbijt dat op zondagochtend door Astrid de Bont, Cor Rens, Yolande Evers en Marianne Verpaalen klaargemaakt werd. Voor het ontbijt werd nog even stilgestaan bij wat John altijd belangrijk en mooi vond en werd ingegaan op een van de zijn favoriete plekken in de omgeving: natuurgebied de Oude Buisse Heide. Hier is vorige maand een rustbank geplaatst aan de rand van het Jaan Dikkeven met daarin de inscriptie van John en zijn sterfdatum (11 november 2012). Als je de "Gedichtenroute", een wandelroute van 5 km gemarkeerd door rode paaltjes, loopt kom je de bank van John vanzelf tegen. De "Gedichtenroute" start bij de parkeerplaats aan de Roosendaalsebaan bij de monumentale beuk. Daarna liet iedereen zich het ontbijt goed smaken en niemand ging naar huis voordat alles weer opgeruimd was. Dit tekent de saamhorigheid binnen de vereniging!